

Netværk for Nazisme- og Holocauststudier inviterer til offentligt møde:



De danske jøder i Theresienstadt 1943-45

Tid: **Onsdag den 9. oktober 2013 kl. 17.30 til ca. 20**

Sted: **Mødelokale 6 ved Institut for Historie, Syddansk Universitet Odense**

Program:

Theresienstadt: som jeg oplevede lejren som barn.

Foredrag af designer Poul Brandt, overlevende fra Theresienstadt

470 blev deporteret til Theresienstadt, da tyskerne i oktober 1943 slog til imod jøderne i Danmark. Poul Brandts familie blev skilt fra hinanden under flugten. Hans mor og søster kom sikkert til Sverige, Poul og hans far havnede i Theresienstadt og levede 1½ år under KZ-lignende forhold. Han vil fortælle om flugten og arrestationen, opholdet i lejren og hjemkomsten, som han oplevede det som dreng. Han viser og kommenterer endvidere den ny tjekkisk dokumentarfilm *A TOWN MARKED BY TRAGEDY* om den uhyggelige og helt specielle ghetto ved Prag. Arrangementet gennemføres i samarbejde med Dansk Institut for Internationale Studier/Holocaust og Folkedrab.

Indledning og afrunding: Therkel Stræde, lektor, SDU-Odense

Netværket serverer kaffe/the og klemmer; tilmeld dig derfor meget gerne pr. mail.

Yderligere information hos Therkel Stræde, tlf. 27208906 eller mail therkel@hist.sdu.dk.

Ill.: Miloš Bič: Spisning -- fra Terezin Memorial Newsletter 2/2008 (<http://www.pamatnik-terezin.cz/en/memorial>)